

† Kastaartje

Al het nieuws in mei voor de -12!

Kabouters

Kastaartje Kabbies mei

Beste kabbiegang, het einde van dit fantastische jaar is in zicht. Deze maand hebben wij buiten het afgelopen weekend nog 2 activiteiten voor jullie in petto!

Zaterdag 7 mei: Beste Kabouters, met het leuke weekend in ons achterhoofd beginnen we aan de laatste 2 activiteiten. Deze activiteiten wil je absoluut niet missen! Kom allemaal naar De Marge om 14u om nog voor de laatste keren te genieten van de coolste, leukste spellen die de leiders voor jullie in elkaar steken! Vandaag moeten jullie gebruik maken van zowel jullie brein als atletisch vermogen. Tot dan!

Zaterdag 14 mei: Hier is hij dan de allerlaatste activiteit, nog 1 keer alles geven voor het kamp eraan komt! Zoals elke week is er een avontuurlijk spel gemaakt voor jullie, daarom mogen jullie elk iets van thuis meenemen als pion voor een onvergetelijk spel! Jullie worden om 14u verwacht aan onze gekende afspreekplaats: De Marge. Vergeet zeker jullie grootste glimlach niet!

Groetjes jullie leiders: Lasse, Robin, Lloyd, Thibault, Louis en Bart

Piepers

Wow wat een jaar! We zijn nu al 8 maanden verder en er is al zoveel gebeurd. We zijn zelfs 100 jaar geworden, maar we blijven gaan hoor!

Zaterdag 7 mei: Boys and girls, wij gaan voor deze voorlaatste activiteit samen nog eens naar het bos want we gaan samen de boze boskoning verslaan. Pas op! De boze boskoning is een sluwe man. We spreken af om 14u aan de marge.

Zaterdag 14 mei: We gaan jullie nog eens testen voor we op kamp vertrekken dus zet jullie beste beentje maar voor en dan gaan we op zoektocht door Knokke om alle studerende leiders te zoeken. Wat dachten jullie daarvan. Dus kom zeker nog eens voor de laatste keer naar de marge voor de grote speurtocht!

Jullie leiding Jasper, Arne, Noor, Bram, Yorrick

Joro's

Beste joro's, alweer de laatste maand KSA-activiteiten voor we kunnen uitkijken naar kamp! Probeer zeker te komen om nog te genieten van de zon, de spellen en de vriendschap.

Zaterdag 7 mei:

Het is alweer de voorlaatste activiteit, dus dat wil zeggen dat we er nog een heel goede van maken. Vandaag is de zomerkoning een beetje ziek. Hij hoest en niest al een tijdje. Hij heeft ook last van de pollen die beginnen te komen in het 'Nevereverland'. Kom zeker allemaal af om een geneesmiddel te vinden om de zomerkoning te helpen. Om 14u aan de marge!!!

Zaterdag 14 mei:

Het is de laatste activiteit van het jaar oooh nooo! Maar het is niet omdat het de laatste is dat we er triestig in moeten zijn. KSA weekend was ook weer zo voorbij gevlogen, dus we gaan er vandaag even op terugblikken en dan direct uitkijken naar kamp! Kom naar de marge om 14u om al het één en ander te weten te komen over het kamp!

Groetjes

Arne, Briek, Emiel en Yara

